

**Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo**

**Mc 6,14-29**

<sup>14</sup> Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói : “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” <sup>15</sup> Kẻ khác nói : “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” <sup>16</sup> Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói : “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy !”

<sup>17</sup> Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, <sup>18</sup> mà ông Gio-an lại bảo : “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !” <sup>19</sup> Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. <sup>20</sup> Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

<sup>21</sup> Một ngày thuận lợi đến : nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. <sup>22</sup> Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái : “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” <sup>23</sup> Vua lại còn thề : “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” <sup>24</sup> Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin gì đây ?” Mẹ cô nói : “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” <sup>25</sup> Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng : “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” <sup>26</sup> Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. <sup>27</sup> Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, <sup>28</sup> bung đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. <sup>29</sup> Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

## SỨ MẠNG CỦA NGÔN SỨ

**Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục. (Mc 6,27)**

**Suy niệm:** Các ngôn sứ được sai đi để nói Lời Thiên Chúa là lời chân lý cho con người. Tuy nhiên, người ta nói sự thật thì dễ làm mất lòng, và có khi còn mất cả đầu nữa. Điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của thánh Gio-an Tẩy Giả khi ông dám nói lên sự thật để lên án lối sống vô luân của Hê-rô-đê: “*Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.*” Đứng trước điều sai trái, Gio-an không im lặng làm ngơ cũng không “*gió chiều nào che chiều ấy*”, nhưng với sự cương trực, ông đã mạnh mẽ nói lên mệnh lệnh của đạo lý, của lương tâm, dù rằng điều đó đưa ông vào chôn tù tội và phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng đó là sứ mạng của ông, một ngôn sứ. Và hơn nữa, là Tiền hô của Đấng Cứu Thế, cái chết của Gio-an cũng báo trước Đức Ki-tô, Đấng là Chân Lý, sẽ chịu chết “*để làm chứng cho Sự Thật*” (Ga 18,37).

**Mời Ban:** Chúa Giê-su tuyên bố: “*Ai đứng về phía sự thật thì nghe tôi.*” Trong thế giới ngày nay, khi mà sự dối trá đang thao túng lương tâm con người, thì các ki-tô hữu, qua bí tích Rửa tội, được mời gọi can đảm làm chứng cho sự thật bằng chính cuộc sống trung thực của mình như thánh Phao-lô nhắc nhở: “*sống theo sự thật và trong tình bác ái*” để nhờ đó “*xây dựng thân thể Chúa Ki-tô*” cho tới khi “*đạt tới tâm vóc viên mãn của Ngài*” (x. Ep 4,11-16).

**Sống Lời Chúa:** Tôi luôn nói điều thật và làm điều tốt.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng con được mời gọi làm ngôn sứ cho Chúa, làm người loan báo Tin Mừng. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con biết can đảm làm chứng cho Chân Lý ấy giữa cuộc đời. Amen.*