

20/11/19 THỨ TƯ TUẦN 33 TN

Lc 19,11-28

19:11 Khi người ta đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.

19:12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.

19:13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười yển bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến".

19:14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi".

19:15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.

19:16 Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, yển bạc của ngài đã sinh lợi được mười yển".

19:17 Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành".

19:18 Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, yển bạc của ngài đã sinh được năm yển".

19:19 Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành".

19:20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, yển bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.

19:21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo".

19:22 Ông nói: "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ! Ta cứ lời miệng người mà xử người. Người đã biết ta là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.

19:23 Thế sao người không gửi bạc của ta vào ngân hàng? Và khi ta đến, ta sẽ rút ra được cả vốn lẫn lời!"

19:24 Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại yển bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười yển".

19:25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười yển rồi!"

19:26 "Tôi nói cho các anh hay: phạm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi".

19:27 "Còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta".

19:28 Đức Giêsu nói những lời ấy xong, Người đi đầu, tiến lên Giêrusalem.

ĐỪNG ĐEM GIẤU KỸ

Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ." (Lc 19,20)

Suy niệm: Ai không chịu tiến lên có nghĩa là họ đang bị thụ lùi. Ý của ông chủ giao tài sản cho gia nhân là "làm ăn" và "sinh lời." Không làm gì để sinh lời có nghĩa là đã thua lỗ rồi. Trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, trong khi những người khác đem yển bạc đi làm ăn sinh lợi thì có một người lại "dậm chân tại chỗ". Anh ta an phận với những gì mình có, không dám mạo hiểm để đầu tư; thậm chí là việc "gửi số bạc vào ngân hàng" mà anh ta cũng không dám. Chúa Giê-su không bằng lòng với thái độ cầu an thụ động đó. Trái lại, Ngài dạy chúng ta phải có tinh thần bạo dạn của Tin Mừng: dám hành động để sinh lời nén bạc mình đã lãnh nhận chứ không phải chỉ "bảo quản" nó mà thôi.

Mời Ban: Nén bạc Chúa trao có thể hiểu cách đơn giản là sức khỏe, tài năng, thời gian, là đời sống của mỗi người... Nén bạc còn là Lời Chúa, là kho tàng đức tin mà chúng ta đón nhận. Chúa ban cho chúng ta Lời của Ngài không phải để chúng ta đem về "bọc khăn cất kỹ" nhưng chúng ta phải làm cho Lời Chúa nảy sinh hoa trái tốt lành trong đời sống của mình. Chúa ban cho chúng ta đức tin không phải để chúng ta giấu kín cho mình nhưng phải làm lan tỏa đức tin ấy đến cho người khác.

Sống Lời Chúa: Tôi làm giàu "nén bạc" Chúa trao cho tôi bằng cách đem tinh thần "trung thực, hiền lành, phục vụ..." của Tám Mối Phúc vào trong mọi hoạt động của mình.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con làm sinh lợi những nén bạc cho Chúa, nhưng không có ơn Chúa, chúng con chẳng làm gì được. Xin Chúa ban ơn cho chúng con. Amen.*