

Lc 1,5-25

- ^{1:5} Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon.
- ^{1:6} Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.
- ^{1:7} Nhưng họ lại không có con, vì bà Elisabét là người hiếm hoi. Và lại, cả hai đều đã cao niên.
- ^{1:8} Chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm ông.
- ^{1:9} Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa,
- ^{1:10} còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài, trong giờ dâng hương.
- ^{1:11} Vậy một sứ thần của Chúa hiện ra với ông đứng bên phải hương án.
- ^{1:12} Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nổi sợ hãi ập xuống trên ông.
- ^{1:13} Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan.
- ^{1:14} Ông sẽ được vui mừng hơn hở, và nhiều người cũng được hy hoan ngày con trẻ chào đời.
- ^{1:15} Vì em bé sẽ đưa nhiều con cái Ítraen về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.
- ^{1:17} Em sẽ đi trước mặt Người, đầy thần khí và uy quyền của ngôn sứ Êlia, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa".
- ^{1:18} Ông Dacaria thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi".
- ^{1:19} Sứ thần đáp: "Tôi là Gáprien, hằng đứng hầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.
- ^{1:20} Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi".
- ^{1:21} Dân chúng đợi ông Dacaria, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế.
- ^{1:22} Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.
- ^{1:23} Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà.
- ^{1:24} Ít lâu sau, bà Elisabét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng.
- ^{1:25} Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời".

GIÁ TRỊ CỦA THINH LẶNG

Bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." (Lc 1,24-25)

Suy niệm: Ông Da-ca-ri-a không thể đón nhận tin mừng có con cho vợ chồng ông trong lúc họ đã già mà lại son sẻ. Vì thế, Thiên Chúa đã cho Da-ca-ri-a phải sống trong thình lạng để chiêm nghiệm tình yêu của Chúa qua quà tặng lớn lao là ban cho họ người con tên là Gio-an, tình yêu mà chỉ trong sự thình lạng mới có thể hiểu và đón nhận. Thực vậy, trong sự ồn ào xao động, ông không thể biết được Thiên Chúa yêu thương gia đình ông dường nào, bởi Thiên Chúa chỉ nói rất rõ trong sự thình lạng. Nếu trong thình lạng người ta mới nghe được tiếng Chúa, thì sự "ẩn mình theo năm tháng" của vợ chồng Da-ca-ri-a đưa dẫn họ nhận biết Thiên Chúa đã thương cất nỗi hổ nhục của họ và họ được chạm đến lòng yêu thương rất kỳ diệu Ngài.

Mời Ban: Mùa Vọng mời gọi bạn bớt đi những buổi "shopping", thôi bận tâm quá mức sẽ mặc gì trong đêm giáng sinh hay ăn gì trong đêm lễ, nhưng dành thì giờ thình lạng để gặp Chúa và lắng nghe lời tình tự của Thiên Chúa dành cho bạn. Như Đức Hồng Y Sarah đã nói, sự im lặng là không gian cho phép Chúa bước vào cuộc sống của ta.

Sống Lời Chúa: Cắt giảm thời giờ "tám chuyện" trên điện thoại hoặc mê man trong trò chơi và những phiền nhiễu khác, và thay vào đó, dành thời giờ để cầu nguyện trong thình lạng.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, Chúa là Lời của Chúa Cha đến giữa thế giới này trong sự thình lạng của một Hài Nhi. Chúa cho con hiểu rằng, chỉ trong thình lạng con mới nhận ra Chúa và gặp được Chúa mà thôi.*