

Lc 12,49-53

^{12:49} "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!

^{12:50} Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

^{12:51} "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

^{12:52} Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

^{12:53} Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng".

ĐỪNG TƯỞNG BỎ!

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Suy niệm: Lựa chọn nào cũng bao hàm các khát vọng hay mục tiêu nào đó. Khi chọn đi theo Chúa Giê-su, chắc hẳn các môn đệ đều mang theo các khát vọng của mình. Thế nhưng, không phải tất cả đều được như ý, bởi tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa thì khác xa với những tham vọng của con người (x. Is 55,9). Vì thế, nhiều lần và nhiều cách, Chúa Giê-su ra sức xua tan những ảo tưởng mà các môn đệ đang ôm ấp về Ngài: “*Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ...*” (Mt 5,17...); “*Anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?*” (Lc 12,51); “*Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ*” (Mc 10,45)...

Mời Ban: Chúa Giê-su đến không phải đem thứ hòa bình dễ dãi mà để chiếu rọi chân lý vào thế gian. Ánh sáng Ngài mang đến sẽ đẩy lùi bóng tối; và như thế, đã khai mào một cuộc chiến giữa con cái ánh sáng (thuộc về Thiên Chúa) và con cái bóng tối (thuộc về Satan). Ngài không chỉ báo trước về những chia rẽ có thể xảy ra trong mỗi gia đình, mà còn khẳng định: “*Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét*” (Mt 10,22).

Sống Lời Chúa: Hãy bình tâm suy gẫm về những gì Chúa đã hứa để tránh tham vọng điều hão huyền nơi Ngài.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Ki-tô, với cái chết của Chúa, các môn đệ vỡ mộng, bởi hy vọng điều Chúa không hứa. Xin cho con có được tâm hồn biết lắng nghe, xây dựng đời sống trên Lời Chúa, để con có thể đứng vững, dù cuộc đời gặp phải những khó khăn. Amen.*