

THỨ BA – 24/04/2018

Ga 10, 22-30

^{10:22} Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ.

Bấy giờ là mùa đông.

^{10:23} Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salômon.

^{10:24} Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết".

^{10:25} Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin.

Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.

^{10:26} Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.

^{10:27} Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.

^{10:28} Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

^{10:29} Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.

^{10:30} Tôi và Chúa Cha là một".

Ghi nhớ: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30)

Suy niệm: Trong thời gian sống công khai rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu luôn bị sự chống đối của chính quyền, của những người Do Thái. Còn dân Do Thái hôm nay thì lại đặt câu hỏi gài bẫy Ngài. Đức Giêsu đã không đi thẳng vào câu hỏi, nhưng nhân dịp này, Ngài đã tuyên bố cho người Do Thái biết một chân lý quan trọng: “Tôi và Chúa Cha là một”. Có nghĩa là Chúa Cha và Chúa Con cùng một bản tính. Do đó, với niềm tin người Kitô hữu chúng ta hãy xác tín hơn khi đọc kinh tin kính: “tôi tin Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa”

Sống Lời Chúa: Hãy tín thác vào Thiên Chúa Ba Ngôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có một trái tim vững tin và phó thác, để con có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa Ba Ngôi qua mọi biến cố trong cuộc đời.