

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,43-51

1:43 Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philíp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi".

1:44 Ông Philíp-phê là người Bétxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.

1:45 Ông Philíp-phê gặp ông Nathanaen và nói: "Đáng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét".

1:46 Ông Nathanaen liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philíp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!"

1:47 Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối".

1:48 Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philíp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi".

1:49 Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!"

1:50 Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa".

1:51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".

Ở ĐÂU CÓ CÁI HAY!

"Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!" (Ga 1,46-47)

Suy niệm: Khát vọng bẩm sinh một đời của con người là tìm kiếm cái đúng, cái tốt, cái đẹp và cái hay. Chỉ nói riêng cái hay, mỗi người đều có một chọn lựa khác nhau, tùy theo quan điểm cá nhân. Quan điểm này được hình thành theo thời gian, tùy giáo dục, nhận thức... và có thể đổi thay. Dưới góc nhìn Ki-tô hữu, tuy cùng "*một đức tin, một phép Rửa, một Thiên Chúa là Cha*", nhưng mỗi người cũng có thể chọn lựa "cái hay" khác nhau, cho riêng mình. Câu chuyện ông Na-tha-na-en là một bằng chứng, cũng là một bài học đáng gẫm suy: "cái hay" cho tôi là cái hay do tôi chọn hoặc cái hay tôi phải theo?

Mời Bạn: Lắm lúc ta cũng nghĩ rằng Chúa có gì hay đâu, Hội Thánh có gì hấp dẫn đâu? Cuộc sống vẫn còn vất vả, gia đình vẫn khổ đau, thế giới vẫn chiến tranh, Cuộc đời trở nên như một thách đố và Tin Mừng dường như chẳng giải quyết được gì? Công trình cứu độ của Chúa chưa thành công...! Ta rơi vào tâm trạng hoài nghi, hờ hững và đứng đưng với tất cả, kể cả đức tin, tôn giáo và Thiên Chúa.

Chia sẻ: "Hãy đến mà xem" để lấy lại niềm tin và hy vọng. Chúa không cho tiền bạc, chẳng làm phép lạ linh tinh, Tin Mừng không đem lại giải pháp kinh tế tích cực nào; nhưng Ngài là "Đường, là Sự thật và là Sự Sống" đích thực – "bỏ Ngài con biết theo ai". Vậy, chỉ cần đứng dậy, bước ra khỏi mình và "đến mà xem": Gặp Chúa để gặp chính mình.

Sống Lời Chúa: Dành vài phút suy niệm và cầu nguyện trước Hang đá.

Cầu nguyện: *Lạy Hài Nhi Giê-su, xin cho con biết luôn đến thờ lạy Chúa để tìm thấy "cái hay" đích thực. Amen.*