

**Lc 8,4-15**

<sup>8:4</sup> Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

<sup>8:5</sup> "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.

<sup>8:6</sup> Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.

<sup>8:7</sup> Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.

<sup>8:8</sup> Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe".

<sup>8:9</sup> Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.

<sup>8:10</sup> Người đáp: "Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

<sup>8:11</sup> "Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.

<sup>8:12</sup> Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quy đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kéo họ tin mà được cứu độ.

<sup>8:13</sup> Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc.

<sup>8:14</sup> Hạt giống rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.

<sup>8:15</sup> Hạt giống rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

**TÔI LÀ MẢNH ĐẤT NÀO?**

***"Ai có tai nghe thì nghe."*** (Lc 8,8)

**Suy niệm:** Có câu chuyện quen thuộc kể một người nông dân nhặt được một quả trứng đại bàng, anh mang về bỏ vào ấp chung với ổ trứng gà. Chú đại bàng nở ra cùng với bầy gà và đi kiếm ăn như những chú gà. Một hôm có con đại bàng bay qua, tiếng kêu của đồng loại làm chú đại bàng con thức tỉnh, chú miệt mài tập luyện và một ngày kia chú vỗ cánh bay cao vút lên bầu trời như một cánh đại bàng thực thụ. Câu chuyện này còn có một cái kết khác, khi thấy đại bàng bay ngang qua, chú đại bàng con nghĩ: "*Họ là đại bàng, còn ta chỉ là gà*", và chú an phận sống trong kiếp gà cho đến cuối đời. Câu chuyện cho thấy, chúng ta hoàn toàn có thể chọn cho mình thái độ sống, đúng như ơn gọi dành cho chúng ta mà Thiên Chúa mong muốn, như câu nói của người xưa "*Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách mình sẽ sống*".

**Mời Bạn:** Thánh Âu-tinh nói: "*Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu độ con Chúa cần sự cộng tác của con*". Không ai được tiền định sinh ra là một người tốt lành hay tội lỗi, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm cho tâm hồn của mình trở thành mảnh đất khô cằn hay tươi tốt, nhờ việc biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong những lựa chọn hằng ngày, để Lời ấy biến đổi tâm hồn mình và sinh hoa kết trái. Bạn có sẵn sàng để mình trở thành mảnh đất tươi tốt cho hạt giống Lời Chúa chưa?

**Sống Lời Chúa:** Đọc và suy ngẫm đoạn Lời Chúa sau: "*Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn lại những thứ khác Ngài sẽ ban cho*" (Mt 6,33).

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết dám lựa chọn chính Chúa, dám nghe và làm theo Lời Chúa dạy trong cuộc sống nhiều cạm bẫy này. Amen.*