

**Mt 5,1-12**

<sup>5:1</sup> Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

<sup>5:2</sup> Người mở miệng dạy họ rằng:

<sup>5:3</sup> "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

<sup>5:4</sup> Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

<sup>5:5</sup> Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

<sup>5:6</sup> Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

<sup>5:7</sup> Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

<sup>5:8</sup> Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

<sup>5:9</sup> Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

<sup>5:10</sup> Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

<sup>5:11</sup> Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

<sup>5:12</sup> Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

**NGHÈO LÀ MỐI PHÚC**

***“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,3)***

**Suy niệm:** Con người trần thế tìm mọi cách để dành cho bằng được giàu sang, quyền thế, cho dù phải gây thù chuốc hận, cho dù phải gây ra những cuộc chiến tương tàn khốc hại... Đang khi đó, Chúa Giê-su lại coi nghèo là một mối phúc. Chắc chắn, Ngài không ủng hộ thứ nghèo làm giảm phẩm giá con người. Ngài muốn con người có được sự giàu sang vĩnh cửu: được cả Nước Trời làm gia nghiệp, chứ không phải thứ giàu sang chỉ đem lại cho con người niềm hạnh phúc chóng vánh, tạm thời ở đời này. Để đạt được thứ giàu sang bền vững ấy phải biết làm cho mình nghèo đi những thứ của cải tạm bợ và giả trá. **Nghèo có phúc** là: - nắm giữ chức quyền nhưng không tham quyền cố vị trái lại phục vụ trong khiêm tốn; - làm ra của cải vật chất nhưng không bị lệ thuộc vào chúng, trái lại biết “hàng ngày dùng đủ” và cảm thông chia sẻ với nhau trong tình anh em. Nghèo như thế, chiến tranh, hận thù mới biến mất, và thế giới này chỉ còn có tình mến chan hoà. Nghèo như thế mới là mối phúc.

**Mời Bạn:** “Trong thế giới chúng ta, tiền, lợi nhuận, sự khao khát của cải vật chất phá hỏng mọi tương quan, đức nghèo chọn lựa cách tự nguyện trong đoàn kết và chia sẻ dạy ta lòng biết ơn và biết sống cách vô vị lợi, cậy trông và phó thác” (Sr Christianne, fmm). Lời chia sẻ đó có làm cho chúng ta suy nghĩ để sống nghèo như mối phúc của Chúa Giê-su không? Bạn hãy **chia sẻ** mục đích sống nghèo mà bạn sẽ chọn lựa.

**Sống Lời Chúa:** Trong tương quan với người khác, ta nghĩ đến tình nghĩa hơn là tư lợi.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, con xin ký thác đường đời con cho Chúa. Amen.*