

28/04/17 THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Th. Phê-rô Sa-nen (Pierre Chanel), linh mục, tử đạo

Ga 6,1-15

6:1 Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria.

6:2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho những kẻ đau ốm.

6:3 Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.

6:4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Dothái.

6:5 Ngược mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philipphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?"

6:6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.

6:7 Ông Philipphê đáp: "Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút".

6:8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Simon Phê-rô, thưa với Người:

6:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!"

6:10 Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi". Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.

6:11 Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.

6:12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kéo phí đi".

6:13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.

6:14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hắn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!"

6:15 Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

TÂM SỰ CỦA CẬU BÉ CÓ NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ

"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá." (Ga 6,9)

Suy niệm: Em chỉ là một cậu bé, với năm chiếc bánh và hai con cá. Các bác tông đồ cũng không biết tên em, em chỉ là một cậu bé. Cha mẹ em, lam lũ làm ăn, không đi với em được. Cho em năm chiếc bánh và hai con cá để lót dạ đi đường, mẹ căn dặn: "Đi theo Thầy, nghe lời Thầy Giêsu, nghe con!" Bác tông đồ An-rê thân thiện dễ gần, nói nhỏ: "Thầy cần bánh và cá của em." Em rụt rè. Chỉ là năm chiếc bánh lúa mạch, vì nhà em không dư giả gì. Với hai con cá, chẳng là bao, chỉ có một chút gọi là...! Nhưng em cho hết vì đó là tất cả của em. Rồi Thầy Giê-su cầm bánh em dâng, Người tạ ơn, bẻ ra và phân phát. Ôi! hàng ngàn người ai cũng có phần. Em cũng ăn, nhưng bánh và cá, chưa bao giờ ngon như hôm nay. Em biết Thầy Giê-su đang nhìn em mỉm cười. Em mong ước là tám bánh trong tay Thầy Giê-su.

Ban thân mến, chắc bạn đã từng cho Chúa chút ít, mà kết quả ngoài sự mong đợi của bạn. Thế giới này sẽ giàu hơn nhờ nhiều người biết cho đi thay vì tích góp. Thiên Chúa sẽ hiện diện một cách cụ thể hơn trong thế giới hơn nhờ nhiều người biết chia sẻ.

Chia sẻ về niềm vui sâu xa trong tâm hồn bạn khi bạn sẵn sàng cho đi mà không cần tính toán.

Sống Lời Chúa: Làm một việc nhỏ bé và âm thầm để phục vụ cộng đoàn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, con xin là tám bánh dâng lên Chúa, để Chúa biến đổi trở thành Thịt Máu Chúa. Con xin là tám bánh dâng lên trong tay Chúa, để Chúa bẻ ra và phân phát cho anh em. Tám thân con xin là tám bánh dâng lên Chúa để được thuộc trọn về Chúa, để tùy ý Chúa sử dụng.*