

Tin tưởng vào Thiên Chúa Lớn lên trong đức tin

Lm. Elizalde Phạm Công Thành SJ

Đức Ki-tô sai chúng ta đi dọn đường cho Ngài .

Tông đồ đi trước , dọn đường , Đức Ki-tô đến sau mang sức sống. Tông đồ rao Tin Mừng Nước Thiên Chúa đã đến rồi, đang ở đây .Vị tông đồ làm chứng cho Đức Ki-tô vì đã gặp, biết và tin Ngài. Đức tin là một mối tương quan với Đức Ki-tô đang mang một sức sống mới cho cuộc đời mình. Tin vào Đức Ki-tô chúng ta hiểu và tin một bộ chân lý: có Chúa Ba Ngôi, Tin Thiên Chúa trọn tốt trọn lành là tin tưởng Ngài có kế hoạch huy hoàng dành cho mỗi người. Tin Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất là tin tưởng Ngài là nguồn vinh hiển vĩnh viễn của tôi, có ngày kẻ chết sống lại, sẽ có phán xét chung và đời sống vĩnh hằng .Nhưng trước tiên và căn bản là biết quý mến và tin tưởng Ngài .Tại sao? Bởi vì Ngài đã tiếp xúc với tôi và mời gọi kết thân với Ngài. Có đức tin không chỉ là tuyên xưng có Thiên Chúa và xác định một bộ chân lý ,mà là một mối tương quan tình yêu.

1.- Một lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Đức tin là gì ? Có đức tin không hẳn là xác định một bộ chân lý, mà là một mối tương quan với Thiên Chúa, mang ý

nghĩa và sức sống cho cuộc đời mình. Giữa Thiên Chúa và mỗi người có một mối tương quan cá biệt, là một mối liên hệ “kêu mời - đáp lại”. Ngài đã dựng nên con người và đặt cho mỗi người một tên vĩnh viễn chỉ một mình Chúa biết. Từ từ trong suốt cuộc sống ,Ngài mặc khải tên đó cho mỗi người khi Thiên Chúa kêu gọi người đó một cách thâm sâu. Như vậy, trong mối tương quan này Thiên Chúa soi sáng, tác động, mời gọi con người kết thân với Ngài và vượt qua các giới hạn của thế giới thiên nhiên. Ngài mời gọi con người tin tưởng và đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Khi tin tưởng vào Thiên Chúa, con người bước vào một thế giới mới, vượt qua hố sâu luôn luôn có giữa Đấng dựng nên và loài người. Con người dám mở lòng cho mối tương quan này và vượt quá sức lý luận của mình vì tin tưởng Đấng đang

dẫn dắt mình .Con người tin rằng mình đang phó thác trong bàn tay đầy yêu thương.

Hơn nữa! Vì chúng ta là kẻ có tội, khi kêu gọi ,Thiên Chúa dành cho mỗi người những lời mời chỗi dậy và hoán cải riêng. Mỗi người nhận một lời mời đặc biệt. Không có hai lời mời giống nhau. Tin tưởng vào Thiên Chúa ,mỗi người bước theo ơn gọi khác biệt, mỗi vị tông đồ làm chứng cho Nước Trời căn cứ vào một kinh nghiệm cá biệt.

Bằng chứng của đức tin. Môn đệ tựa vào bằng chứng nào? Khi tin tưởng Đức Ki-tô ,môn đệ tựa vào những dấu chỉ Thiên Chúa gửi đến cho mỗi môn đệ; là dấu chỉ Ngài đang hiện diện, đồng hành và hoạt động trong cuộc sống của môn đệ. Đây không phải là những bằng chứng khoa học, để



chúng ta kết luận có Thiên Chúa. Sức suy luận của con người không đủ khả năng trong thế giới đức tin. Thiên Chúa mới có thể vượt qua giới hạn của khả năng suy luận của loài người. Chúng ta chỉ chú ý và tìm hiểu các dấu chỉ Thiên Chúa gửi đến. Các dấu chỉ đó không phải là bằng chứng khoa học để chúng ta kết luận mà là những biến cố lớn hay nhỏ mang cho tôi một ý nghĩa: “Ngài đang hiện diện ở đây, với tôi!”.

Lắng nghe. Đối với khoa học đôi mắt là quan trọng nhất vì khoa học muốn ‘chứng kiến’. Đối với tình bạn, ‘lắng nghe’ quan trọng hơn đôi mắt, bởi vì một người biết lắng nghe và nhận ra mới có thể khám phá ra một mối tình sâu xa, bao la. Giá trị và ý nghĩa của một dấu chỉ ở chỗ Thiên Chúa sử dụng biến cố đó, và nêu Thiên Chúa sử dụng, đương nhiên biến cố mang một giá trị và ý nghĩa quý báu đối với môn đệ.

Nhiều khi chỉ là những biến cố nhỏ nhỏ. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Đức Ki-tô đã được Chúa Cha ban mọi quyền trên trời dưới đất, “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18). Nhưng Đức Giê-su không sử dụng quyền như loài người, để cai trị mà để phục vụ. Ngài là khuôn mặt của Chúa Cha. Ngoài Đức Ki-tô chẳng ai biết thực sự Chúa Cha. Nhiều người hình dung Thiên Chúa như một vị vua uy quyền, ngồi trên cao để phán xét và xếp đặt mọi sự, thì không ngờ Đấng Cứu Chuộc có thể chịu nạn chịu chết. Cách loài người và Thiên Chúa sử dụng quyền năng thật là khác hẳn nhau. Đức Ki-tô sử dụng

quyền năng một cách khiêm nhường và yếu đuối theo quan niệm loài người: Thầy không đến để được phục vụ mà để phục vụ và thí mạng sống. “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28). Đức Ki-tô biểu lộ ra một vinh quang mới lạ qua đời sống khiêm nhường phục vụ. Chính Chúa Cha đoái thương sử dụng quyền năng của Ngài để truyền cho chúng ta đời sống đích thực và dồi dào nhờ Thần Khí.

Tử thần và tội ác xâm nhập vào lịch sử loài người bởi vì Thiên Chúa không muốn ép buộc họ sống vì tình yêu và lòng hiếu thảo. Thực sự không có một ông trời đã tiền định mọi sự và sử dụng quyền năng qua mặt tự do và trách nhiệm của loài người. Hình ảnh của ông trời đó bị xóa bỏ trên Thập Giá, lúc Con Yêu Dấu của Chúa Cha chịu chết trong tay loài người. Nhìn ngắm Đức Ki-tô, là hình ảnh chân thật của Thiên Chúa, chúng ta có thể biết và tin tưởng Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Ki-tô trên thập giá là dấu chỉ vinh hiển của tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người. Càng nhìn ngắm thập giá, môn đệ càng tin tưởng Đức Ki-tô và Chúa Cha. Tin tưởng vào Đức Ki-tô, môn đệ sẽ *hấp thụ thêm ý nghĩa* của đời này cũng như của đời sau, đi sâu hơn vào mầu nhiệm của Thiên Chúa và mầu nhiệm của con người. Đức Ki-tô mặc khải cho môn đệ một Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc và là cùng đích của loài người. Sự hiểu biết đó là nguồn muôn hồng ân của con người.

“Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su



hón hờ vui mừng và nói: “*Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.*” Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “*Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.*”) Lc 10, 21-24).

2.- Con người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Môn đệ được sai đi sẽ đặt câu hỏi về những cách anh em, và chính mình, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Hai người không kết thân với nhau ngoài ý muốn và chọn lựa của mỗi

bên. Trước khi chọn lựa, môn đệ suy xét, nhìn lại và cân nhắc từng chi tiết trong lời mời gọi, trong dấu chỉ và hậu quả của lòng tin tưởng, rồi mới chọn lựa một lối đáp lại, và đáp lại đến mức độ nào. Chỉ có tình yêu chân thật mới nối kết hai người. Tin yêu là cửa dẫn vào tin tưởng. Khả năng thiết yếu của con người là mến yêu và hiểu biết. Khi tin tưởng Thiên Chúa, con người phó thác mình trong bàn tay của Ngài. Bước này thật thâm sâu và bao gồm nhiều yếu tố trong đời sống mới: nhận thấy mình hy vọng những gì, lòng ham vui và hạnh phúc, tìm một đối tượng cao thượng, óc suy luận của mình thấy làm như vậy thật hợp lý. Tuy nhiên, môn đệ biết rằng, bước theo Đức Ki-tô đời sống mình sẽ thay đổi tận gốc.

3.- Một sự biến đổi tận gốc.

Khi tin tưởng nơi Đức Ki-tô con người *biến đổi tận gốc*, bởi vì trung tâm điểm cuộc sống không còn là 'tôi' 'nữa, mà là 'Thiên Chúa'. 'Cả cuộc sống, và các mối tương quan cũng biến đổi. Con người cảm thấy đang 'chết mất', và sống lại, 'Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời' (Ga 12, 24-25).

quyết vì bởi, 'gốc tận đổi Biến' hiểu và Chúa cho sống tâm sống tâm Quyết'. Ngài ý biết ý làm hiểu' mà 'Chúa cho cho hại nguy thể có 'Ngài nhĩ-I .khác ngời cho và mình ,sống cuộc cải hoán mới lúc

nhiên tuy ,Chúa theo tâm quyết -I Chính .định nhận biết chĩa rất' còn mình nhận công nhĩ -I .Chúa của lối đởng về 'đốt cho cũ tởng tỳ dụng áp nhĩ vọng danh tim :mới sống lối danh vì thay Chúa nhà trong cô-Phanxi" ,đời ngoài ở vọng cũng tôi vậy ,kia điều làm đã Bất .(7 Ký Hồi) "làm phải độc cách một thánh các chýóc có ,khõe sức mắt nhĩ-I ,đoán ta ngời làm lạ kỳ dáng hình thýong Chúa Thiên .tránh xa nhữg hiểu nhĩ-I óc trí mở đã sông bờ Bên .Chúa lối đởng CardonerThiên Chúa ban một ánh sáng siêu nhiên mãnh liệt giúp I-nhĩ xác tín về các chân lý đức tin, đồng thời xác tín về ơn gọi tông đồ ngài đã bắt đầu nhận raM" :*ắt tâm trí kẻ ấy bắt đầu mở ra. Đó không phải là một thị kiến, nhưng kẻ ấy hiểu và biết được nhiều điều, cả những điều thuộc về bình diện thiêng liêng cũng như những điều thuộc lãnh vực đức tin và kiến thức ...để lại trong tâm hồn Cha một ánh sáng mạnh đến nỗi Cha thấy mình như trở thành một người khác, có một trí khôn khác với trí khôn đã có trước đó".*) Hồi Ký 30) Kể từ lúc hiểu biết đường lối Chúa, cuộc sống, hình dáng, cách giao thiệp của I-nhĩ biến thành nhẹ nhàng, lịch sự, khôn ngoan. Đồng thời ngài được

một đặc sủng để phân định Thánh Ý Chúa.

Con người được những hiểu biết mới lạ và lòng mến yêu ngày càng nồng nhiệt như vậy theo một quảng đường nội tâm và nhờ những thúc đẩy sâu xa hơn chính mình, bởi vì bắt nguồn từ Thần Khí Thiên Chúa. Sự biến đổi tận gốc là công trình của Thần Khí Thiên Chúa với sự cộng tác của môn đệ và sẽ kéo dài suốt một đời. Con người biết đang bước theo những tác động của Thiên Chúa Hằng Sống, chứ không phải theo một ảo tưởng, khi mối tương quan của môn đệ với người chung quanh ngày càng thêm tình người, theo quan niệm của Con Người, là Đức Ki-tô. Chính cách sống của môn đệ làm chứng cho Đức Ki-tô và dọn đường cho Ngài.

Câu hỏi gợi ý:

1. Nhìn lại những quảng đường trong đời, tôi nhận ra những 'dấu chỉ' nào có ý nghĩa nhất Thiên Chúa hiện diện, đồng hành với tôi, và mời gọi tin tưởng vào Ngài?
2. Tôi thường ghi lại những kinh nghiệm nào vào nhật ký?



Mục đích các khóa linh thao 3,5,8 ngày

Cha Julian Thành SJ

Khóa cuối tuần (ba ngày)

Mục đích :

1)- Dẫn anh em trên đường làm quen và kết thân với Thiên Chúa:
- Biết nghe, tức cảm nhận các tiếng kêu mời, tác động soi sáng của Chúa.
- Vượt qua những hiểu lầm về Thiên Chúa (quan tòa, độc tài, khó tính...)
- Biết „thinh lặng“ và giá trị của thinh lặng.
- Biết „mở lòng“ tức là để những tâm tình thâm kín nần nở lên để Thiên Chúa chữa lành vết thương, được Ngài tha thứ tội lỗi, mang lại niềm vui và bình an đích thực đến chúng ta.

2)- Hiểu và cảm nhận giá trị cao quý của loài người và mục tiêu cuộc sống theo Thánh Ý Chúa :

- Vượt qua mọi mặt cảm tự ti, chán nản, tội lỗi và các vết thương nội tâm từ quá khứ.
- Tha thứ và mở lòng chấp nhận tha nhân.
- Yêu mến anh em, tin tưởng họ, yêu đời và hy vọng.
- Mong muốn giúp tha nhân.

3)- Hiểu và thực sự ăn năn trở lại với Chúa :

- Bỏ cuộc sống tội lỗi, ích kỷ, lảm lạp.
- Bỏ tham vọng thần tượng trong cuộc sống.
- Dẫn thân và phục vụ tha nhân cách rộng rãi.
- Lắng nghe ơn gọi Chúa dành cho mình.

4)- Biết nhận định Thánh Ý Chúa :

- Phân biệt thần loại, hiểu những mảnh khóc giả dối của thần dữ (mang đến sự chết),
- và hương vị hiền lành, ngay thẳng của thần lành (dẫn đến sự sống).

5)- Biết đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh, trong các thánh lễ, trong Bí Tích Hòa Giải, qua thánh ca, khi cầu nguyện bộc phát, hoặc viết nhật ký, làm phút hồi tâm...

Khóa năm, tám ngày

Mục đích :

Muốn tiến xa hơn trên đường kết thân và làm đẹp lòng Thiên Chúa :
- Quý mến tình bạn với Chúa Kitô.

- Muốn hiểu đường lối Chúa khác đường lối ích kỷ của chính mình ở chỗ nào.
- Muốn có lòng “bình tâm” thực sự để quý mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
- Sẵn sàng thoát khỏi những ràng buộc nội tâm, các thần tượng và mở lòng cho tình yêu Chúa.
- Muốn tìm hiểu ơn kêu gọi Chúa dành cho chính mình và lựa chọn tương lai. Những ai chỉ muốn “tránh tội trọng” và “cứu linh hồn mình” thôi, tức là chỉ muốn tuân theo các điều răn tối thiểu, sống một cuộc “sống đạo đức” và bảo đảm “bình an” tâm hồn, chưa sẵn sàng cảm phòng 5 hay 8 ngày.

Điều kiện cần thiết để đi linh thao năm ngày hay tám ngày :

Anh chị sẵn sàng cầu nguyện một cách đơn giản :

- Biết cầu nguyện, xét mình, suy niệm Thánh Kinh một mình.
- Biết làm thời khóa biểu thích hợp cho mình : Giờ suy niệm, xét gẫm, thông dong...
- Muốn tập cảm nhận các tác động của Thiên Chúa không có “nguyên do”, tức không dùng những hình thức có thể gây cảm xúc thiêng liêng.
- Muốn tập phân biệt thần loại tinh vi hơn, giữa “tốt thiệt” (từ lúc bắt đầu và kết thúc trong Thánh Ý Chúa) và “tốt giả” tức là tốt lúc ban đầu mà kết thúc ngoài Thánh Ý Chúa).

Đối với các anh chị này, thinh lặng không còn là vấn đề. Ngược lại, họ đi tìm thinh lặng hoàn toàn và lâu dài như điều kiện cần thiết để đạt tới các kết quả trên. Các anh chị cảm thấy Chúa Kitô thu hút ngày càng nhiều.

- muốn nghe và đáp lại tiếng kêu mời của Ngài một cách khiêm nhường
- không mơ ước có những kinh nghiệm cao siêu theo ý muốn riêng
- biết rõ ràng lòng yêu đui với tham vọng và tự ái của mình
- đáng được Chúa cứu thoát để sống ngày càng tự do và bình tâm...