

**Mc 11,11-26**

11:11 Đức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bêtania cùng với Nhóm Mười Hai.

11:12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bêtania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói.

11:13 Trông thấy ở đường xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không.

Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả.

11:14 Người lên tiếng bảo cây vả: "Đời đời không còn ai ăn trái của mày nữa !" Các môn đệ đã nghe Người nói thế.

11:15 Thầy trò đến Giêrusalem. Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.

11:16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ.

11:17 Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !"

11:18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người.

11:19 Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành.

11:20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ.

11:21 Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu: "Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rửa đã chết khô rồi !"

11:22 Đức Giêsu nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.

11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: 'Đời chỗ đi, nhào xuống biển !', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều ấy sẽ được ban cho.

11:24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.

11:25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em".

11:26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

**TẠI SAO TÌM TRÁI NGHỊCH MÙA?**

**“Đức Giê-su cảm thấy đói,... Người thấy cây vả tốt lá... Người đến tìm trái nhưng chẳng thấy vì không phải là mùa vả.”** (Mc 11,12-13)

**Suy niệm:** Tại sao khi không tìm thấy trái vả, vì không phải là mùa ra trái, Chúa Giê-su lại nặng lời với cây vả: *“Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!”* Phải chăng Chúa đòi hỏi một điều phi lý, phản tự nhiên? – Thật khó cho ta lý giải điều này. Chỉ có thể mạo muội liên kết với lời Chúa khen Na-tha-na-en (Ga 1,47-48) thì cây vả là hình ảnh tượng trưng cho người công chính. Mà công chính, cũng như mọi nhân đức, chỉ được coi là nhân đức khi đó là một tình trạng thường xuyên, bền vững, lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, chứ không phải một hành vi hoặc thái độ riêng lẻ, ngẫu hứng, theo thời vụ. Nói cách khác, Chúa đòi hỏi ta phải luôn sẵn sàng khi Ngài đến ngay lúc ta không ngờ; một sự trì hoãn, chậm trễ sẽ làm lỡ cả chuyến tàu định mệnh của cuộc đời ta.

**Mời Ban:** Nhìn lại những lần chúng ta lỡ hẹn với Chúa hay với tha nhân. Có những lúc Chúa muốn chúng ta nhận ra thánh ý Ngài qua những nghịch cảnh, qua những yêu cầu xem ra phi lý của bề trên. Có những lúc Chúa mời gọi chúng ta đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của anh chị em, như đáp ứng nhu cầu xin bánh của người bạn lúc nửa đêm. Cảm giác của bạn trong những lúc đó là gì? Tức giận? Phản kháng? Hay bạn đón nhận đáp ứng với sự nhẫn nại và bao dung?

**Sống Lời Chúa:** Vui vẻ đón nhận những sự trái ý, khó chịu khi vâng phục bề trên hay khi phục vụ tha nhân.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa mỗi khi Chúa cần đến con.*